

## Verksamhetsberättelse för Geografilärarnas Riksförening verksamhetsåret 2009

Under året har riksföreningens styrelse inte hållit några sammanträden utan kommunikationen inom styrelsen har fortlöpande skett via e-post, telefon, genom besök och brev. Under året har Ulf Erlandsson varit behjälplig med att sköta kassa och bokföring tillsammans med kassören.

GR:s medlemstal minskar trots ansträngningar för att finna nya medlemmar genom information via hemsida, tidskrift och vid lärarutbildningar. Föreningens ekonomi är mycket ansträngd beroende på att Skolverkets stipendier till föreningen mer än halverats under en femårsperiod och att den tillsammans med medlemsavgifterna inte täcker föreningens utgifter.

För tidskriften har inkomsten för sålda annonser varit avgörande och stora evenemang som Geografiseminarier genomförs i kretsarna med hjälp av externa bidrag.

Riksföreningen har under året erhållit stipendium för fortbildning till ämneslärarföreningar från Skolverket.

Nationalkommittén för Geografi vid Kungliga Vetenskapsakademien och Geografilärarnas Riksförening har under året sänt in en skrivelse till Skolverket i samband med Skolverkets förslag till nya kursplaner.

Riksföreningens utbildningsverksamhet sker framför allt inom de sex aktiva kretsarna, och i föreningens kvartalstidskrift Geografiska Notiser.

Södra kretsen genomförde en stads-  
exkursion till Helsingborg i oktober under ledning av universitetslektorerna Ola Thuvesson och Lena Eskilsson. Temat var Hel-

singborg – den delade staden. Några programpunkter var; kartan säger mer än tusen ord, förändrad lokalisering, och modernism eller brutalism på söder i Helsingborg.

Vänerkretsens alltid uppskattade exkursion i september gick till Dalsland. Sture Tolgfors förmedlade en fantastisk historia om Stora Strand koppargruva i Dalsland. Eftermiddagen ägnades åt kvartsit – Dalslands landskapssten. Kvartsit används som infodring i ugnar, som isoleringsmaterial, inom elektronikindustrin, som inblandning i asfalt etc.

Västra kretsen har under året planerat programmet för Geografiseminarier 2010, som tacksamt beviljats ekonomisk medfinansiering från SSAG. Kretsen har även hållit fortbildningar i bland annat Kungälv på temat Sydkorea.

Östra kretsen höll en välbesökt exkursion i Linköpings trädgårdsförenings park vilken etablerades 1859. Redan på tidigt 1800-tal fanns ett intresse i landet för att driva trädgårdsföreningar. Dessa gröna parker hade i första hand ett pedagogiskt syfte: man ville sprida intresset för odling. Medlemmar från Östra kretsen studerade de geologiska förekomster som finns i parken, som är väl värd ett besök. I samband med årsmötet höll Åsa Bråmo ett föredrag om befolkningsförflyttningar i stadsområden.

Kronobergskretsen höll en uppskattad exkursion i Nederländerna i juni månad, under ledning av universitetslektor Lena Eskilsson och gymnasielärare Magnus

Grahn. Fokus i programpunkterna utgjordes av stadsplanering och hållbar utveckling. Flera av 1900-talets nyare städer – som Almere och Lelystad – besöktes. Samtliga ligger under havsnivån.

Södra kretsens exkursion i april gick till Arrie dammar. Från grustag till stövområde var temat när lektor Per Eliasson gav en dryg timmes genomgång av det område som nu kallas för Arrie strövområde, med Arriesjön som central del. Han beskrev historien från bildandet i slutet av den senaste istiden som ett dödisområde, över dess exploatering under industrialiseringen och urbaniseringen av sydvästra Skåne, fram till dagens rekreatiomsområde, samt att Arriesjön har bildats under brytning genom undervattenstäkt.

Ett fyrtiotal elever från grundskolan och komvux deltog i Geologins Dag i Stekenjock i september under ledning av Annica Grundström. Med buss guidades eleverna längs Vildmarksvägen till ett flertal naturgeografiska lokaler som lämpar sig för undervisning och fram till gruvområdet i Stekenjock.

Thomas Borén, huvudredaktör och ansvarig utgivare för Geografiska Notiser har gett ut fyra nummer av tidskriften under året. GN publicerar artiklar om geografiska frågor med hela ämnets bredd – geografi, kulturgeografi, naturgeografi och samhällsplanering. Tidskriften rapporterar forskning, utbildning och samverkan och har sin främsta målgrupp bland geografilärare på alla nivåer i utbildningssystemet. Bidragen

kan vara såväl teoretiska som empiriska och omspanna alla delar av världen. GN är en betydande utbildningskälla med olika typer av artiklar och notiser innehållande forskning, didaktik, pedagogik, debatt, rese- och exkursionsberättelser, reportage, biografier och information om utbildningstillfällen inom kretsarna. GN har en viktig recensionsavdelning. Tidskriften håller en hög kvalitet och är tilltalande i färgtryck.

Riksföreningens hemsida har utökats under året och är ständigt aktuell, vilket är redaktör Eber Ohlssons förtjänst. Hemsidan röner stor uppskattning för sin insats för föreningen och geografiämnet. Eber skickar även ut Geografitorgets nyhetsbrev till de medlemmar som önskar.

Sammantaget ser vi tacksamt att många insatser gjorts för Geografiämnet under året.

## Styrelse 2009

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Annica Grundström, Vilhelmina, ordförande  
Karin Book, Malmö, vice ordförande  
David Örbring, Malmö, sekreterare  
Daniel Blomqvist, Malmö, kassör  
Karin Wakeham, Linköping, ledamot  
Lennart Malmborg, Göteborg, suppleant  
Lena Eskilsson, Helsingborg, suppleant

Geografilärarnas Riksförening  
*Annica Grundström*  
ordförande