

Ny redaktör på GN!

Nu är jag ny redaktör på Geografiska Notiser och det är ett spännande arbete som ligger framför mig. Inte enkelt att ta över efter Thomas Borén som gjort ett fantastiskt arbete med Geografiska Notiser de manus som strömmat in till tidningens redaktion. Vem är då jag och vad vill jag med tidningen?

Geografi har följt mig en stor del av livet. Jag, som många andra, var tidigt intresserad av kartor i skolan så för mig blev det en självklarhet när möjligheten gavs att läsa geografi på universitetet. Jag var inställd från början att bli lärare så min bana efter naturvetenskap på gymnasiet blev faktiskt att läsa Samhällskunskap i kombination med Geografi vid Göteborgs universitet. Det föll sig inte bättre att det blev en fortsättning direkt efter examen som slutade med en avhandling i geografi inriktning naturgeografi 1994! Sedan dess har jag hunnit med att vara universitetslektor på Mittuniversitetet i Härnösand i 7 år, Högskolan i Skövde i 10 år samt nu åter vid Göteborgs universitet som heltidsanställd lektor vid institutionen för kulturvård med ansvar för landskapsvårdens hantverk i Mariestad! Cirkeln är sluten. På våren 2004 fick jag ett telefonsamtal från Irmeli Palmberg vid Åbo akademi i Vasa, som undrade om jag skulle kunna tänka mig komma över till Finland och hjälpa till med undervisningen i Geografi på lärarutbildningen. Det blev ett antal resor över till Finland och många möten med finlandssvenska studenter, både i Vasa och Åbo. Detta kom att utgöra en del av min tjänst under fyra år. Inte visste jag när jag utbildade mig till geograf att jag skulle ansvara för exkursioner

i geografi i Österbotten eller att jag skulle ta färjan över finska viken från Helsingfors via Tallinn med 35 finlandssvenska lärarstudenter för vidare färd till Ösel. Jag är oerhört tacksam att jag fick det fina förtroendet och vill passa på att rikta ett stort tack till alla finlandssvenska studenter jag fått träffa och ett extra tack till Irmeli i Vasa, Sinikka i Åbo och Ralf på Åland! Utan er skulle det inte ha fungerat. Sedan årsskiftet 2011/2012 är jag åter i Åbo med en ny grupp studenter! Geografi är verkligen Världens ämne!

Vad är då intressant med Geografiska Notiser och varför kom jag att tacka ja till erbjudandet att bli redaktör? Det som är unikt med GN är att vi snart är ensamma om att skriva på svenska, hur otroligt det än låter men sådan är verkligheten idag. Precis som Thomas skriver i GN 2012 (1) är det strategiskt viktigt att det finns en kanal för geografisk publicering på svenska. Vi är också en länk mellan forskningen, grundutbildning och inte minst skolans värld. Det gäller att hitta en balans där alla får en möjlighet att publicera intressanta artiklar och att vi får behålla läsare i alla led. Det är en utmaning, men min ambition är att göra vad jag kan för att gå alla till mötes. Jag uppmanar alla som är intresserade av att få ut ett geografiskt budskap att komma in med intressanta manus oberoende om Du arbetar som lärare på gymnasiet/grundskolan, universitetet eller som privatperson. Korta som långa. Jag kommer behandla alla förslag med stor seriositet så Välkomna med förslag!

/Bo